

## Etiska överväganden på Veterinärdagarna

Definieringen av djurskydd och djurens rättigheter, eller behov, är en del av de etiska övervägandena inom djurhållning. Det är en del av den moraliska diskussionen kring vad som är rätt och vad som är fel. Ämnet inkluderar även överväganden om förhållandet mellan djur och människor, om resonemanget över vad vi som människor har rättigheter och skyldigheter till vid djurhållning. Eftersom våra grundläggande behov inkluderar att skaffa näring till oss själva och till våra avkomlingar, är det lätt att motivera hållningen av produktionsdjur.

Situationen är en annan när det gäller sällskapsdjur och hobbydjur. Hur borde vi vårda dessa djur då det inte finns tvingande skäl att ha dem? Som vi vårdar oss själva? Somliga vårdar ju sig själva väldigt dåligt. Här om veckan publicerade Helsingin Sanomat en kolumn av Jari Sarasvuo som behandlade arbetsstress och det ”ylande mjuka köttet” som kan få oss att försjunka i självömkan och hjälplöshet under all brådska och press. En utbränd, stressad arbetstagare ligger kvar på soffan, äter, dricker. När en människa är utbränd drar hon med sitt sällskapsdjur i en spiral av övervikt och passivitet. Utan att vilja det och utan onda avsikter.

Trötthet är säkert inte den enda anledningen till att våra sällskapsdjur och hästar ibland lever i mycket konstiga förhållanden. Kanske är det okunskap, den närmaste miljöns inrotade vanor eller en överflödig humanisering som gör att våra hästar lever isolerade från andra hästar under fem hästtäckan och äter enduranceörter i milkshakeform. Givetvis är hästen värdefull och den ska inte behöva skadas eller frysa, men fäster vi tillräcklig vikt vid ett liv som är värt att leva för djuret? Kan vi i egenskap av veterinärer ta ställning till om ett allmänt djurhållningsätt är lämpligt för djuret?

Jag väntar mig ett svar av Peter Sandøe, som talar på Veterinärdagarna, på frågan huruvida jag på allvar bör lida av denna stingande skuldkänsla när hundarnas kvällspromenad ibland blir kortare än normalt. De får ju ändå sova på soffan och äta korv. I teorin har de ju ett bra liv. Men nog med sarkasmen. På Veterinärdagarna har vi att motse etiska överväganden ur flera perspektiv. Förhoppningsvis vidgar dessa våra vyer på ett ömt sätt.

Välkommen till Veterinärdagarna 2013!

**Maria Kareskoski**  
VMD, Diplomate ECAR



Reijo Jokivuori